

Duivels dichtbij, zijn we wakker?

Het is muisstil in de kerk van de Gereformeerde Gemeente Goes als op 10 september 2020 S.D. Post het woord krijgt. Hij schetst een beeld van het werk van de duivel, vooral binnen de kerken. Post verdeelt zijn verhaal in meerdere punten, die we hieronder volgen. Het werk van Stichting Hulpverlening aan psychisch zieken raakt aan het werk van de duivel.

In de kerk zitten ongeveer 50 ambtsdragers op gepaste afstand. De koster gaf duidelijke instructies over de looproutes en wees iedereen een plaats. De opening spreekt van de macht van God, Die duivelen uitwerpt (Luk. 8). Jezus sprak: 'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde', geeft pastoraal werker G. van Veldhuisen ons mee.

De Heere Jezus noemt de duivel zelfs 'de overste dezer wereld'. Heeft de duivel dan alle macht op de aarde? Nee, God bindt en beperkt zijn macht. Tijdens een krachtmeting tussen God en de duivel, verliest de duivel het. De duivel 'wijkt voor een tijd', om later in alle hevigheid of in alle listigheid terug te keren. Met Zijn hemelvaart bewijst Christus de overwinning op de satan. Van nature zijn we in de macht van de satan, maar stap voor stap veroverd Jezus

mensen uit alle volken. Christus heroverd. En in die tijd leven wij.

Wat merken we ervan?

Modernisme tekent onze samenleving. Alles is plat en de derde dimensie ontbreekt daarin. De wereld is maakbaar. Iedereen is gelijk. We zijn heel wijs op medisch gebied. Maar tegelijk ontbreekt de zekerheid, want altijd is er de vraag of iets wel de juiste keuze was. De duivel wil van alles losmaken: ziel en lichaam; vorm en inhoud; geloof en de kerk; geld en banken; God en de Bijbel. Herkent u dit: voor een echt geloof hoef ik toch niet perse naar de kerk?

**De duivel wil van alles losmaken.
Voor een echt geloof hoef ik toch
niet perse naar de kerk?**

De wapenrusting uit Efeze 6 is onmisbaar nodig. We zijn óf van Christus óf van de duivel, zo scherp ligt het. De duivel wil ons losmaken van de invloed van Gods Woord. Hij komt met allerlei listen en daarom is de gordel der waarheid zo belangrijk. Iedereen mag zijn eigen waarheid hebben en gevoel en emotie hebben een stem ('het voelt beter om...'). Het borstwapen der gerechtigheid staat tegenover ongerechtigheid. Is elke zonde wel echt zonde? God verzoent toch alles? Ik maak het heus niet te gek met het kijken naar films.

Standvastigheid is niet meer een deugd. Je moet flexibel zijn en meebewegen. De leer is niet meer vast. De psyche van de mens staat tegenover het volgen van Jezus. Wees jezelf, wees authentiek, kijk naar jezelf, maak veel selfies. Evolutie kan toch best samengaan met de Bijbel?

Ambtsdragers in diskrediet

Tot slot de ambtsdragers. Als de duivel hen te pakken kan krijgen, zal hij het niet nalaten. Hij brengt ze graag in diskrediet. Hij laat ze graag in zonden vallen. De Bijbel noemt 'de strik des duivels'. Wees dus nuchter en waakt, ook als kerkenraad. Heeft een persoon een smet op het blaas, stel hem dan niet kandidaat. Gods kind 'zijn de listen des satans niet onbekend'.

Kunt u als ambtsdrager geestelijk functioneren, als boosheid of wrok overheerst? Nee, dan niet. De bittere nijd is van de duivel (Jakobus 3). Kerkelijke twist neemt de geestelijkheid weg.

**Als de duivel ambtsdragers
te pakken kan krijgen,
zal hij het niet nalaten.**



Maar Gods Koninkrijk kómt! Paulus deed daarvoor ontzettend veel werk en de duivel viel hem aan, slaat hem met vuisten. Dan staat de uitnemendheid der openbaring tegenover de doorn in het vlees, 'opdat ik me niet zou verheffen'. De duivel streed, maar God gebruikte het tot zegen. Wees niet ongerust, want het is alles in Gods hand. Hoe zal het straks zijn in de eeuwigheid, zonder zonde! Dan zal Christus schitteren in Zijn overwinning.

K.J. Nipius, Ooltgensplaat
namens de Stichting Hulpverlening
binnen de Particulier Synode Zuid