

De Tien Geboden

In de vorige artikelen hebben we geschreven over de ideologie achter het transgenderisme. Eerst zijn we ingegaan op de actualiteit en vervolgens op Bijbelse argumenten die gebruikt kunnen worden in de discussie. We willen nu nagaan of de Tien Geboden hier ook iets over zeggen.

ds. C. Sonneveld,
Alblasserdam



De vloedgolf van de genderideologie bedreigt het bestaan van de christelijke kerk.

Het zesde gebod

Om met het zesde gebod te beginnen: het is duidelijk dat een geslachts-veranderende operatie het lichaam kwetst en verminkt. Ook na de chirurgische ingreep blijft veel medicatie nodig om het omgebouwde lichaam in toom te houden. Vaak wordt daar tegen in gebracht dat we toch ook gebruik mogen maken van medische kennis en kunde om lijden te verlichten en dat we ook ingrijpen in het lichaam als daardoor ziekte of een handicap kan worden bestreden. Dat alles is inderdaad niet verkeerd, maar zijn deze twee zaken werkelijk met elkaar te vergelijken? Is het snijden in een gezond lichaam hetzelfde als het behandelen van een ziek of gebrekkig lichaam? Wordt daar geen ethische grens overschreden? Wordt daarmee niet Gods heilzaam gebod overtreden?

Het tiende gebod

Ook het tiende gebod staat in nauw ver-

band hiermee. Het verbod om verkeerde begeerten en verlangens te koesteren en na te streven heeft als positieve keerzijde het gebod om tevreden te zijn met wat de Heere ons toeschikt in dit aardse leven. Het is te begrijpen dat het voor mensen met een genderdysforie moeilijk is om hierin te berusten. Het is dan ook geen gemakkelijke weg die de Heere wijst. Er ligt een kruis op de schouders dat alleen draaglijk wordt als we dat kruis niet afwerpen, maar als we door Gods genade bereid mogen zijn het op te nemen, onszelf te verloochenen en het achter Christus aan te dragen.

Het eerste gebod

Deze problematiek heeft dus ook te maken met de vraag hoe we staan tegenover het eerste gebod, het gebod dat ons ertoe oproept om God te laten regeren; anders gezegd: God in ons leven God te laten zijn. Zijn we bereid in kinderlijk

vertrouwen voor Hem te buigen, ook als we Hem niet begrijpen en worstelen met allerlei vragen? Voor dat buigen is genade nodig, maar zou die grote God niet machtig en gewillig zijn om dit te geven op een ootmoedig smeekgebed?

Het negende gebod

Leidt zo'n transitie er trouwens niet toe dat we ook in botsing komen met het negende gebod van de wet van de Heere? We zijn door God geschapen met een mannelijk lichaam, maar we zeggen een vrouw te zijn. Of we zijn geschapen met een vrouwelijk lichaam, maar we beweren een man te zijn. Doen we dan de waarheid geen geweld aan? Daar komt nog wat bij. Mensen die van geslacht veranderen, willen graag – of eisen zelfs – dat anderen hen aanspreken met het nieuwe geslacht waarmee ze voor de dag gekomen zijn. Die anderen kunnen het daar moeilijk mee hebben. Ze kunnen het gevoel hebben dat ook zij zodoende in botsing komen met het negende gebod.

Dit is een situatie waarmee we steeds vaker geconfronteerd zullen worden. Hoe moeten wij omgaan met het al dan niet gebruiken van mannelijke of vrouwelijke voornaamwoorden? Het is hoe dan ook duidelijk dat christenen die overeenkomstig Bijbelse waarden en normen willen leven, in toenemende mate in gewetensnood zullen raken.

Notitie DMZ

In de achterliggende jaren heeft een werkgroep van het Deputaatschap DMZ zich intensief beziggehouden met deze thematiek. De neerslag daarvan is te vinden in de brochure 'Bijbels licht op seksuele diversiteit'. Ik citeer daaruit: 'We wijzen transitie, ook in de zin van het zich in gedrag en kleding anders voordoen dan het geboortegeslacht, af. Mag de beleefde identiteit de voorrang krijgen boven de geslachtelijke identiteit? Gaat het begeren van de geest zo ver dat het lichaam (dat de kenmerken heeft van het biologische geslacht) aan die begeerte onderworpen mag worden? Medisch ingrijpen dat er op gericht is om de geslachtelijke lichaamskenmerken te veranderen, is niet alleen een forse ingreep in de integriteit van een menselijk lichaam, maar is ook een totale miskenning van het feit dat God als Schepper van het leven ons geslacht heeft bepaald. Geslachtsverandering van het lichaam via hormonen en operaties is Bijbels gezien onaanvaardbaar.'

(wordt vervolgd)

