

Anders geaard

In de gemeente vragen veel zorgen de aandacht. Gemeenteleden worstelen met problemen en zorgen van allerlei aard. Graag willen we deze keer uw aandacht vragen voor een groep jongeren en ouderen die misschien niet schreeuwen om aandacht, maar daarom des te meer een open oor en een liefdevol oog nodig hebben.



Uit onderzoek blijkt dat 7% van de jongeren twijfels heeft over de seksuele gerichtheid.

We hebben het over de zorg voor onze gemeenteleden met homoseksuele gevoelens. We doen dit op basis van de brochure 'Bijbels licht op seksuele diversiteit', uitgebracht door het deputaatschap DMZ.

U kunt denken dat mensen met een homofiele geaardheid in uw gemeente niet voorkomen. De één denkt: 'De Heere zal er voor zorgen dat het in de kerk niet voorkomt'. De ander zegt: 'Het is een ziekte, die kan worden genezen'. Toch komen mensen met een gerichtheid die uitgaat naar hetzelfde geslacht in de kerk evenveel voor als erbuiten. Tenminste, onder jongeren. Met pijn in het hart moeten we zeggen dat het percentage onder ouderen wel minder moet zijn. De meerderheid van deze jongeren raken we namelijk kwijt aan de wereld. Al jong trekken zij de conclusie dat er voor hen geen plaats is in de kerk.

Uitvoerig onderzoek

In 2013 werd een uitvoerig onderzoek gedaan naar seksualiteit onder christelijke studenten. Hieruit bleek dat 7% van de jongeren twijfels heeft over de seksuele gerichtheid. Als we de meest voorzichtigste

De vraag mag wel gesteld worden: zijn wij er voor deze jongeren? Bieden wij de ruimte om te komen met de vragen die hen bezetten?

schattingen aanhouden, gaat het om 3% van de mensen. Dus in elke catechisatiegroep van 33, worstelt gemiddeld een jongere met vragen als: Waarom ben ik anders? Waarom hoort God mij niet als ik bid om verandering? Ik ben extra zondig, kan ik wel zalig worden? Blijf ik nu altijd alleen? Aan wie kan ik dit vertellen? Zal mijn familie mij afwijzen? Onder deze jongeren is veel eenzaamheid, onder andere omdat er weinig ruimte is om te praten over deze gevoelens. Meerdere van deze jongeren worstelen zelfs met zelfmoordgevoelens. De vraag mag wel gesteld worden: zijn wij er voor deze jongeren? Bieden wij de ruimte om te komen met de vragen die hen bezetten? Hoeveel openheid is er in

onze gemeente voor kwetsbare jongeren, die zich zo anders voelen? Geven wij hun inderdaad - uiteraard onbedoeld! - de boodschap mee: Er is geen ruimte voor jou, zoals jij bent, in de kerk?

Er gaan zo veel meer vragen om in deze jongeren dan de vraag of de homoseksuele praxis Bijbels gezien is toegestaan.

Oog hebben voor

Neem dus geen afstand, maar zét die stap naar die anders geaarde jongen of meisje. Juist een hecht sociaal netwerk is van groot belang om zich niet alleen te voelen. Heb hierbij ook oog voor de bijzondere kwaliteiten die de Heere deze personen vaak gegeven heeft.

U zegt misschien: 'Brenge we onze jongeren niet aan het twijfelen over hun geaardheid, als we over deze dingen gaan praten in de kerk?' Dit is een realistische gedachte, die in vroegere tijden ook zeker opging. Maar onze jongeren leven op dit moment in een tijd waar ze in het nieuws, in games, op sociale media en op zoveel plaatsen meer de seculiere visie meekrijgen op homoseksualiteit. Kunnen we dan als kerk nog langer wegstijven? Nadenken over hun gerichtheid doen onze jongeren toch wel. We roepen u van harte op om aandacht te geven aan de nood van deze gemeenteleden. Overweegt u het volgende eens:

- Een bezinning op het thema homoseksualiteit binnen de kerkenraad. Bijvoorbeeld aan de hand van de door DMZ uitgebrachte brochure: 'Bijbels licht op seksuele diversiteit'.
- Er zijn reeds gemeenten met een notitie of beleidsplan met betrekking tot dit onderwerp. Deze voorbeelden zijn bij ons op te vragen. Wij begeleiden uw gemeente graag in het vormgeven van beleid en activiteiten rondom dit thema, bijvoorbeeld middels het jeugdwerk.
- Hoe zou u jongeren en ouderen die met deze gevoelens worstelen de boodschap mee kunnen geven dat er ook ruimte voor hen is in de kerk? Denk aan een gemeenteavond met een 'ervaringsdeskundige', een stukje in de kerkbode of het aanstellen van een contactpersoon.

Vanuit onze commissie, gevormd door het deputaatschap DMZ, JBG, Ouders en familie rondom en Stichting de Vluchtheuvel, denken we graag met uw gemeente mee.

Dirk-Jan Nijsink (hjnijsink@jbgg.nl)
Sofieke van Olst (svanolst@stichtingdevluchtheuvel.nl)