

De nieuwe donorwet [2]

We gaan in dit tweede artikel in op de folder 'Het nieuwe donorregister' die bij u in de bus is gevallen. Daarin wordt iedere Nederlander van 18 jaar en ouder opgeroepen om zijn of haar keuze om wel of geen donor te zijn, kenbaar te maken.

ds. A. Schreuder,
Beekbergen



Hoewel we het betreuren dat door deze nieuwe wet het 'nee-tenzij' principe is ingewisseld voor het 'ja-tenzij' principe, kunnen we niet om deze wet heen. Het is trouwens opvallend dat er ook nogal wat mensen zijn die bezwaar hebben tegen deze nieuwe wet, niet vanuit godsdienstige overwegingen, maar vanuit een ander beginsel. Zij vinden dat de overheid de menselijke autonomie schendt door een wet aan te nemen die uitgaat van de veronderstelling dat het lichaam niet van de individuele mens zelf is, maar van de overheid als geheel. Vanuit hun visie op de menselijke autonomie vinden zij dat het 'nee-tenzij' principe ten onrechte is ingewisseld voor dat van 'ja-tenzij'.

Recht doen aan vrijwilligheid

Vanuit onze achtergrond hebben we altijd gepleit voor het 'nee-tenzij' principe, omdat dat het meest recht doet aan het aspect van vrijwilligheid. Nu dat principe

echter is veranderd in 'ja-tenzij', betekent dat niet dat we tot iets gedwongen worden wat we niet willen. Wel moeten we nu zelf actief aangeven wat onze keuze is. Hoe het maken van een keuze in zijn werk gaat, kunt u duidelijk lezen in de folder.

Allereerst wil ik erop wijzen dat in de folder wordt benadrukt dat u goed over uw keuze moet nadenken en daar ook met familie of naaste vrienden over moet praten. Misschien is dit wel het belangrijkste uit de folder, dat u duidelijk voor uzelf en met uw naaste omgeving een mening hebt gevormd over de keuze die u maakt.

Hoewel de overheid in de folder alleen vraagt of u bij uw sterven wel of niet donor wilt zijn, moeten we onszelf een veel belangrijkere vraag stellen. Dat is de vraag waar het sterven ons zal brengen, waar we zullen zijn in de eeuwigheid. De overheid roept ons op iets lichamelijks af te staan,

maar de Heere roept ons op om bezig te zijn met de vraag of we mogen weten met lichaam en ziel het eigendom te Christus te zijn.

Naast deze opmerking verwijs ik nog naar de twee zaken die ik in het vorige artikel heb genoemd om die mee te nemen in uw overwegingen om tot een keuze te komen.

Een gewetensbeslissing

Het maken van een keuze varieert van: ja, nee, mijn partner of familie beslist en tenslotte een door mij aangewezen persoon beslist. Bij iedere keuze wil ik één opmerking maken.

Als u 'ja' invult, heeft u zich ook goed gerealiseerd wat dat betekent voor de nabestaanden. 'Ja' invullen is wel een individuele beslissing, maar raakt ook direct degenen die aan u verbonden zijn.

Als u 'nee' invult, behoeft u zich niet te verontschuldigen dat u geen 'ja' invult. Het gaat immers om een persoonlijke gewetensbeslissing.

Als u invult dat uw partner of familie beslist, moet u er wel van tevoren duidelijk met hen over gesproken hebben waarom u de beslissing aan hen overlaat.

De vierde keuze is dat u een persoon kiest die voor u beslist. Ik begrijp deze keuzemogelijkheid niet zo goed. Ik denk dat deze keuze tegemoet wil komen aan het individualisme van onze dagen, waarin iemand een leven leidt waarin familiebanden geen rol spelen.

Boek des levens

Tenslotte wil ik nog één opmerking maken. Hoewel iedere Nederlander een keuze moet maken, zal in veel gevallen de donorvraag niet aan de orde komen bij het overlijden. Die vraag komt in de meeste gevallen (niet in alle gevallen) vooral aan de orde als iemand overlijdt na een ernstig ongeval of andere acute aandoeningen waarbij men op de IC behandeld wordt.

Wat ik hiermee wil zeggen is dat, als iemand 'ja' invult, dit nog helemaal niet betekent dat hij/zij bij het overlijden ook werkelijk donor zal zijn. De wet vraagt zich uit te spreken over de mogelijkheid van wel/niet, maar of dat ook werkelijkheid wordt, ligt niet in onze maar in Góds hand. Hij bepaalt het moment van ons levenseinde en ook hoe dat zal zijn. Dan is het voor ons niet beslissend hoe we in het donorregister geregistreerd staan, maar wel of onze naam geschreven staat in het boek des levens. Laat dat onze eerste zorg zijn!

(slot)

