



## Genderneutraliteit

We leven in een land waar heel wat gaande is. We zien het om ons heen. Wat een gedwongen veelkleurigheid! Regenboogvlaggen wapperen op de gemeentehuizen. Burgerlijke gemeenten geven regenbooggidsen uit. Zebrapaden krijgen de kleuren van de regenboog. Wat is er toch aan de hand?

ds. H.J. Agteresch,  
Werkendam

Een kleine groep spraakmakers bewerkt voortdurend de publieke opinie en claimt, zoals de regenboog veelkleurig is, in de samenleving de veelkleurigheid in seksuele geaardheid. De vorst der duisternis viert zijn triomfen! We weten allemaal dat iemand een mannelijk óf vrouwelijk geslacht heeft. Juist op dit gebied is de maatschappij op drift. Het begrip 'genderneutraliteit' is ingevoerd. Het geslacht hoeft niet meer vast te staan. Iemand mag dit zelf kiezen. We moeten niet spreken over 'hij' of 'zij', maar over 'het'. In de trein zitten geen 'dames en heren', maar 'beste mensen'. Op openbare toiletten moeten andere aanduidingen komen. Alle verschillen tussen de geslachten moeten uitgewist worden.

Beter dan het begrip sekse of biologisch geslacht is het begrip gender. Hiermee wordt aangeduid hoe iemand zich voelt. Want het is mogelijk dat iemand op een lijn tussen man en vrouw ergens uitkomt op een variatie in beide geslachten. Dit wordt de ontdekking van iemands genderidentiteit genoemd.

De genderbeweging gaat verder dan streven naar gelijkstelling zoals bij de homobeweging. Het is een ideologie die voortkomt uit het postmodernisme dat niet meer wil weten van absolute waarheden. De enige moraal is wat de mens zelf wil, begeert en voelt. Goed is datgene waarbij de mens een goed gevoel heeft.

We begrijpen wel dat het genderdenken in toenemende mate zal leiden tot een volledig andere samenleving, met seksuele vrijheid voor iedereen en opengebroken huwelijken en gezinnen. Hoewel het ver-

Grote waakzaamheid is nodig om onze jeugd te wapenen tegen al de verleidingen die druppelsgewijs worden ingedragen door middel van de tijdgeest.

houdingsgewijs een kleine groep betreft die zich niet per se man of vrouw voelt, moet het denken van de hele samenleving echter worden omgevormd. Protesteert men tegen deze ideologie, dan loopt men het risico om als onverdraagzaam te worden weggezet.

### In de Bijbel

God schiep man en vrouw. Mannen en vrouwen zijn verschillend, maar wel elkaar aanvullend. Door het geslachtsverschil is het voortbestaan van het menselijke geslacht mogelijk. God heeft de mens opgedragen om zich te vermenvulden en de aarde te bewonen. De Heere heeft de geslachtsgemeenschap een plaats gegeven in het huwelijk tussen man en vrouw. Deze scheppingsorde, met de daarbij behorende Bijbelse normen en waarden, wordt door de genderbeweging radicaal afgewezen. In de genderbeweging zien we een absolute verheerlijking van de menselijke autonomie. God als Schepper en Zijn geboden worden niet erkend. De normen en waarden die altijd in de geschiedenis leidend zijn geweest, worden totaal omgekeerd. De genderbeweging is een ideologie met niet alleen anti-christelijke, maar

ook anti-goddelijke trekken.

Wat heeft David het duidelijk verwoord in Psalm 2:1-3: 'Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde, zeggende: Laat ons Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen.'

Deze ideologie moet door een krachtig Bijbels tegengeluid weersproken worden. Grote waakzaamheid is nodig om onze jeugd te wapenen tegen al de verleidingen die druppelsgewijs worden ingedragen door middel van de tijdgeest. Het vraagt getrouwheid om in biddende afhankelijkheid van de Heere staande te blijven. Hoewel we leven in een vrij land, zullen de tolerantie en verdraagzaamheid afnemen voor hen die begeren vast te houden aan Gods heilzame geboden.

### In het pastoraat

Genderneutraliteit is een grote bedreiging voor de opvoeding, als kinderen niet meer weten dat er normen en waarden zijn die juist nodig zijn om hun leven structuur te geven. Het antwoord van de kerk op de genderneutraliteit kan niet anders dan een radicale afwijzing zijn. Het gaat hier niet om woordspelingen, maar om een anti-goddelijke tijdgeest. Laten we blijvend de wacht betrekken en het Woord aan het woord laten.

Gods Woord predikt ons een andere vrijheid dan die de genderideologie ons wil opleggen. Paulus sprak tegenover de heidense stadhouder Felix van rechtvaardigheid, matigheid en het toekomstige oordeel. Hoe stond hij voor Felix? Als gevangene in de boeien! Toch was de apostel vrij, want hij stond daar in de kracht van het geloof. Wij worden geroepen om onze woorden te wegen en in ons spreken te laten uitkomen dat we staan voor oprechtheid en liefde in verantwoordelijkheid tegenover God en onze naaste. Op ons ligt ook de opdracht om onze kinderen voor te gaan en te onderwijzen in de waarheid zoals die vanuit Gods Woord tot ons komt!

**N.a.v. "Bijbels licht op seksuele diversiteit, toegespitst op homoseksualiteit, transgenderisme en genderneutraliteit", ds. B. Labee, ds. C. van Ruitenburg, ds. A. Schreuder, uitg. deputaatschap DMZ, 82 blz.; € 3,95 (bestellen via het kerkelijk bureau, info@cbgg.nl of tel. 0348-489900).**

(slot)