

Zijn onze kinderen veilig?

Binnen de Particuliere Synode Zuid (Zeeland en Goeree-Overflakkee) is Stichting Hulpverlening (aan psychisch zieken) actief. Aan het woord is een bestuurslid.



K.J. Nipius,
Ooltgensplaat

Misbruik

Wat een leuke vakantie moest zijn, werd een traumatische ervaring. Tijdens het logeren werd haar oudere neef handtastelijk. Zij voelde zich overrompeld en durfde geen weerstand te bieden. Ondertussen ging hij steeds verder. #metoo

Een eerlijke en indringende vraag: zijn onze kinderen veilig? Zijn de kinderen van onze gemeente veilig? Van onze verenigingen? Van onze familie? Van ons gezin? In veel gevallen: ja, gelukkig en Gode zij dank, ja! Wat is het heerlijk voor een kind om op te groeien in een veilige omgeving, waarin het kind zichzelf mag zijn, kwetsbaarheid kan tonen en waar er liefde en verbinding zijn. Dan ontwikkelt een kind een gezonde hechting, wat heel belangrijk is voor het verdere leven. Laat het (persoonlijke en ambtelijke) gebed voor onze kinderen niet ontbreken.

Onveiligheid opgemerkt

In sommige gevallen is het heel duidelijk.

Het kind is niet veilig. De ouders maken dagelijks ruzie. Er is handgemeen. Grenzen van intimiteit worden overschreden. Het kind wordt vernederd of emotioneel verwaarloosd. Dan is het belangrijk om in het belang van het kind in te grijpen. Daarvoor is gelukkig professionele hulp beschikbaar. Soms komt het kind dan terecht in de pleegzorg of bij pleegouders, tijdelijk of voor langere tijd. Deze problemen kunnen gepaard gaan met psychische problematiek en daarmee behoort het ook tot het aandachtsgebied van Stichting Hulpverlening.

Wat heerlijk voor een kind om in een veilige omgeving op te groeien.

Onveiligheid verborgen

Lang niet altijd is de onveiligheid zichtbaar voor anderen. Soms is het zelfs voor de

gezinsleden niet zichtbaar. Soms weet een zus niet dat een broer al langere tijd misbruikt wordt. Toch, als er wordt teruggekeken, wordt regelmatig gezegd: 'Eigenlijk wist ik het wél!' Er waren toch wél signalen. Voor volwassenen geldt: wegstijgen is meedoen. Laten we er heel opmerkzaam op zijn, met een gezonde mate van achterdocht.

Hoe herkennen?

De volgende signalen kunnen duiden op grensoverschrijdend gedrag: wantrouwen en loyaliteitsconflicten; moeite met het stellen van grenzen; wegvluchten of ontkennen van eigen gevoelens of van het eigen lichaam; verstoorde seksuele ontwikkeling; afkeer van zichzelf; allerlei lichamelijke klachten. De mate en ernst van de gevolgen zullen per persoon en geval verschillen. Bij deze signalen is het zeker goed om verder te kijken naar de veiligheid van het kind.

Hoe ingrijpen?

Als we grote twijfels hebben over iemands veiligheid, of als je zelf onveilig bent, dan is het goed om in te grijpen. Het is altijd belangrijk om iemand in vertrouwen te nemen. Dat kan bijvoorbeeld een ambtsdrager of een huisarts zijn. Vraag advies. Het doel moet altijd zijn dat grensoverschrijdend gedrag stopt. Dat is het allerbelangrijkste. U kunt zo nodig anoniem bellen met 0800-2000 (Veilig Thuis). Bij acute nood belt u 112 (Politie). Natuurlijk is ingrijpen heel heftig, ook voor het kind. Ga daarom zeer zorgvuldig te werk en neem geen overhaaste, onjuiste stappen.

Bid en werk

Overweeg om pleegouder te worden als dit past bij uw levensfase en leefomgeving. Daarmee kan aan kinderen een veilige leefomgeving worden geboden. Ben jij zelf niet veilig of niet veilig geweest, zoek direct hulp. Wees alert op signalen van misbruik. Neem uw verantwoordelijkheid als de signalen wijzen op onveiligheid. Ga niet zelfstandig te werk, maar betrek een ambtsdrager of professional hierbij, (bijvoorbeeld de medewerker huiselijk geweld van De Vluchtheuvel, tel. 0113-213098). Vouw je handen voor kinderen waarvoor dagelijks gevaar dreigt. Vouw je handen voor de ouders hiervan. Bid in het midden van de gemeente voor de veiligheid en het zielenheil van de kinderen. Er is er Eén geweest Die de hemelse veiligheid en vrede verliet voor diepgelovenden zondaren. Dat is Jezus Christus. Breng alle nood voor Gods aangezicht. Mag je weten het eigendom te zijn van Christus?