

STICHTING TOT HULPVERLENING DER GEREFORMEERDE GEMEENTEN IN DE PARTICULIERE SYNODE ZUID

Secretariaat: A. Maljaars
Beatrixstraat 23
4361 EG Westkapelle
0118-570422

www.stichtinghulpverlening.nl

e-mail: a.maljaars@stichtinghulpverlening.nl

Verslag (Contact)ambtsdragersbijeenkomst 10 september 2020 – “Duivels dichtbij” (Vechten TEGEN de satan)

Op deze avond in de Sionkerk in Goes waren ongeveer 50 ambtsdragers uit De Particuliere Synode Zuid aanwezig.

Dhr. A.C. de Visser, heet aan het begin van de avond iedereen hartelijk welkom. Hij deelt mee dat de nieuwe voorzitter, Ds. J. de Kok is verhinderd.

Dhr. G. van Veldhuizen, pastoraal medewerker namens de stichting, opent de avond. Na het samen zingen van Psalm 146:3 en het lezen van Lukas 8:1-3, gaat hij voor in gebed. In het voorgelezen Bijbelgedeelte gaat het over Maria Magdalena. Maria Magdalena had een voorname plaats onder de vrouwen die Jezus volgden. Daarnaast zijn over haar 2 bijzonderheden te melden. Allereerst heeft Jezus bij haar zeven duivelen uitgeworpen. Daarnaast is haar het grote voorrecht te beurt gevallen dat ze als eerste de opgestane Jezus heeft ontmoet.

Ze was volledig in de macht van de duivel. Jezus heeft tijdens Zijn omwandelingen veel van de duivel bezetenen verlost uit de macht van satan. Dat waren geen mensen met een gewone psychische aandoening, maar mensen die volledig in de macht van satan waren. Aan de hand van een voorbeeld wat hij zelf in de praktijk heeft meegemaakt vertelt ouderling van Veldhuizen dat er vandaag de dag nog mensen zijn die in de banden van de satan zitten. Hij kent een meisje dat op jonge leeftijd volledig bezeten was. Ze had te kampen met extreme angsten en zelfs suïcidale neigingen. In haar leven was totaal geen plaats voor het Woord en voor Jezus. Ook in haar leven mocht echter blijken dat God sterker is. Van Veldhuizen heeft het mee mogen maken dat ze door Gods genade verlost is.

Dhr. S.D. Post, auteur van het boekje “Duivels dichtbij” houdt een lezing over ‘Duivels dichtbij’. In zijn lezing behandelt hij de volgende onderwerpen:

1. De positie van de duivel in de geschiedenis vanaf de schepping tot nu
2. Wat merken wij als jongeren / ouderen daarvan. Is er een relatie met de tijdgeest?
3. Hoe beïnvloed satan mensen? En hoe kunnen we ons daartegen wapenen met Gods Woord?

Het slot van de lezing bevat praktische lessen voor ambtsdragers.

1. De positie van de duivel in de geschiedenis vanaf de schepping tot nu

In het evangelie van Johannes spreekt Jezus meermaals over de duivel als “de overste dezer wereld”. In Genesis 3 zien we echter al dat de duivel veroordeeld en vervloekt is. Hoe valt dat te rijmen? Wanneer heeft het oordeel over satan zich voltrokken? In Genesis 3 komen we satan voor het eerst tegen. We zien daar meteen zijn listige vals werkwijze. Wat hij sprak in Genesis 3:5 was misschien op zich waar, maar de suggestie die hij daarmee wekte was vals, ook het ontkennen van de straf in vers 4 was een leugen. Helaas, de mens heeft geluisterd en sneed daarmee de band met God door en viel in handen van de satan. De duivel kreeg daarmee toegang tot het hart van de mens. Alles kwam

in zijn macht. Hij hield de mensheid onder andere door afgoden en neggoden in de duisternis. In het Oude Testament zijn er buitenom het bondsvolk Israël slechts enkelen die uit deze duisternis verlost worden.

In de volheid des tijds komt het keerpunt. De strijd tussen het slangen- en vrouwenzaad wordt tijdens het leven van Jezus op aarde beslist. De duivel is de overste niet meer. Tijdens de omwandelingen van Jezus komt de ware gedaante van de satan openbaar, met name in de vele bezetenen, omdat hij voelt dat hij terrein begint te verliezen. In Lukas 10 zegt Jezus daarom: Ik zag den satan als een bliksem uit de hemel vallen. Deze strijd is op een wonderlijke wijze beslist. Jezus heeft door de dood tenietgedaan die de macht des doods had. Satan heeft alles in het werk gesteld om Jezus er onder te krijgen. Ondanks de verschillende verzoeken merkte hij dat hij geen vat op Christus had. Toen voer de duivel in Judas. Satan dacht met Jezus dood het doel bereikt te hebben, maar het was juist zijn eigen ondergang. Na de pinksterdag is via zending het evangelie verspreid en de wereld terugveroverd op satan. Dat deze strijd nog steeds niet uitgewoed is, is zichtbaar op het zendingsveld. In de periode van het Nieuwe Testament zien we steeds twee lijnen. Enerzijds heeft satan een plaats in de uitvoering van de straf. Anderzijds gaat God door genade door met Zijn werk en ontrooft Hij met elke bekering een vat uit de macht van satan.

2. Wat merken wij als jongeren / ouderen daarvan. Is er een relatie met de tijdgeest?

Het is voor ons vaak moeilijk voor te stellen hoe satan werkt en hoe hij aanwezig is, toch is de Bijbel daar niet onduidelijk over. De Bijbel vertelt ons het voorbeeld van Ananias en Saffira. Petrus stelt daar de indringende vraag "Waarom heeft de satan uw hart vervuld"? Dhr. Post schetst aan de hand van dit voorbeeld hoe satan op deze wijze ons denken beïnvloed.

Eeuwenlang had de mens een besef van hogere machten. Het keerpunt in de beleving hiervan ontstond echter bij het modernisme. De samenleving mist een derde dimensie. Het bestaan van hogere machten wordt ontkend. Als gevolg hiervan wordt het spreken van God in de wereldgeschiedenis en de sprake Gods in voorvallen ook ontkend. Dit beïnvloed ook de Gereformeerde Gezindte. Gevolgen hiervan zijn onder andere het idee van maakbaarheid en een maakbare samenleving los van God en het verdwijnen van het gezag.

Het modernisme geeft geen houvast en zekerheid. Vooral bij jongeren leidt deze onzekerheid bij elke keus, en zelfs bij zaken die vroeger vanzelfsprekend waren tot de vraag: "Is dit wel het beste voor mij"? De vraag: "Is dit wel de beste kerk voor mij?" is dus een vrucht van de tijdgeest. Er zijn Eindeloos veel keuzes mogelijk en tegelijk lijden velen onder een grenzeloze onzekerheid.

Daarnaast worden bestaande verbanden en structuren ontkent en losgemaakt. Dat is onmiskenbaar de invloed van de duivel.

3. Hoe beïnvloed satan mensen? En hoe kunnen we ons daartegen wapenen met Gods Woord?

De invloed van satan is te zien aan hele gewone zaken als ons gedrag, onze gesprekken enzovoorts. Om onszelf er tegen te wapenen dienen we de raad van Paulus aan de Efeziërs op te volgen: "Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels." Het bezit en zeker het juist hanteren van deze wapenrusting is geen automatisme. Van nature hebben we er zelfs een aversie tegen en heeft satan de teugels in handen.

- Het eerste wapen wat genoemd wordt is de gordel der waarheid. In onze tijd is waarheid geen thema meer. Het claimen van een absolute waarheid is 'not done' in onze samenleving. Gevoel en emotie heeft de plaats van de waarheid ingenomen. Wat goed voelt is goed. Een absoluut gezag aan Gods Woord toekennen wordt over het algemeen niet meer geaccepteerd.

- Dan volgt het borstwapen der gerechtigheid. Satan vult daartegenover ons hart met ongerechtigheid. Er zijn tegenwoordig zoveel verleidingen. Het besef dat elke zonde de scheiding tussen God en de ziel vergroot neemt af. Onder andere door het bekijken van films neemt het besef van het Godonterende karakter van de zonde enorm af en treedt er gewenning aan de zonde op.
- De voeten moeten geschoeid zijn met de bereidheid of standvastigheid van het Evangelie. Standvastigheid is tegenwoordig echter geen deugd meer. Flexibiliteit en flexibel zijn staat tegenwoordig hoger aangeschreven. Het geluksevangelie heeft daarentegen wel veel aanhang.
- Onmisbaar is ook het schild van het geloof. De kern daarvan is “op hoop tegen hoop”. Een vast vertrouwen op God ook al zijn de omstandigheden tegen ons. De satan heeft een tegenbeweging gemobiliseerd: Vertrouwen op jezelf en zoeken in jezelf is tegenwoordig het motto van velen.
- Het hoofd dient getooid te zijn met de helm der zaligheid. Tegen het uitzierende leven naar het eeuwige zalige hemelleven voedt satan ons om te focussen op het heden en het maximale uit het leven te halen.

Helaas beïnvloed het moderne denken ook leden in de kerken die de drie formulieren onderschrijven op (ethische) thema's.

De satan is uit op de verwoesting van de Kerk. Om dat te bereiken wil hij heersen in de kerk. Het moet ons daarom niet verbazen dat ambtsdragers in het brandpunt staan. Dit is van alle tijden zo geweest. Dit besef dient er te zijn bij de kandidaatstelling: Als Paulus in 1 Timotheüs 3 de vereisten voor een ambtsdrager benoemd, noemt hij als reden daarvoor: “Opdat hij niet valle in smaadheid, en in den strik des duivels.” Het is daarom belangrijk om ook signalen of geluiden van buiten de kerk over een mogelijke kandidaat mee te wegen in de kandidaatstelling. Kandidaten dienen ook buiten de kerk een goed getuigenis te hebben. Ze dienen een onbesproken levenswandel te hebben zelfs als het gaat over zaken die geheel buiten hun schuld gebeurd zijn. Denk bijvoorbeeld aan een kandidaat die schuldloos gescheiden is.

Ook in het ambtelijke werk zijn de strikken van satan veelvuldig aanwezig. Het is bijvoorbeeld een enorme beproeving om geestelijk te blijven denken in een conflict situatie. Zeker als de aanklacht onrechtvaardig is. Jakobus noemt in het derde hoofdstuk van zijn brief bittere nijd en twistgierigheid: aards, natuurlijk, duivels. Het is een verzoeking van satan om ambtsdragers van geestelijk, vleselijk te laten denken of zelfs vleselijk te laten worden.

Paulus waarschuwt Timotheüs ook voor hoogmoed en opgeblazenheid als strik des duivels. Hoogmoed heeft als resultaat dat dienen, heersen wordt. Dit was precies de oorzaak van de val van de duivel.

Satan heeft bij Paulus ook alles aangegrepen om hem ten val te brengen. Uiteindelijk schrijft Paulus over een engel des satans die hem met vuisten slaat, opdat hij zich niet zou verheffen.

Hoe mooi blijkt hier dat satan ook in dit opzicht ten dienste van God staat. Satans doel is Paulus uitschakelen, maar hij bereikt het tegenovergestelde. Het gevolg is dat Paulus zich niet verheft en nog vruchtbaarder en dienstbaarder is in Gods koninkrijk.

Na de pauze worden nog enkele vragen besproken:

Hoe kan de invloed van satan herkend en doorbroken worden bij twist of scheuring in de gemeente?

Allereerst moet een ambtsdrager met een geestelijke houding kijken en altijd de verbondenheid zoeken met de wijnstok Christus. Ook moet een ambtsdrager beseffen dat hij zelf niet onfeilbaar is.

Daarnaast geeft een besef dat het niet ons werk en onze gemeente is, maar dat de kerk de gemeente van Christus is, ook een bepaalde rust en ontspanning. Met de Kerk gaat het altijd goed.

Wat weet de duivel vooraf?

De duivel is niet alwetend. Hij denkt nooit in termen van liefde, maar altijd in termen van haat. De duivel heeft geen toegang tot onze gedachten.

Zijn er Bijbelse argumenten dat het modernisme een einde heeft?

De beschrijving van de eindtijd in Openbaring laat zien dat de tonelen / visies in de eindtijd wisselen. Dus het modernisme is ook eindig.

Hoe kan de kerk antwoord bieden aan jongeren die hun gevoel laten spreken?

We moeten oppassen om elk signaal vanuit jongeren wat deze richting op wijst meteen te veroordelen. Het is belangrijk om door te vragen en jongeren uit te laten praten. Daarnaast moeten we beseffen dat het bij jongeren van alle tijden zo geweest is omdat ze in een levensfase zitten waarin er veel veranderd in hun jonge leven. Ze zoeken naar houvast.

Jongeren groeien op in een tijd waarin allerlei gerenommeerde instituten hun waarde verliezen. Dit geldt zelfs voor algemene instituten zoals bijvoorbeeld een bank. De kerk als instituut staat daarom ook ter discussie. Die tijdgeest ademen jongeren dagelijks in. In een gesprek met jongeren mag er ook een helder onderscheid zijn tussen wat wezenlijk is volgens Gods Woord. Het is goed om tradities tegenover jongeren als middelmatig te benoemen.

Na het zingen van de Avondzang vers 4,5,6 en 7 eindigt dhr. S.D. Post eindigt de avond met gebed.